

# Nachtdwaler

NINJA PAAP-LUIJTEN

Mijn ogen knijp ik samen  
en ik knip mijn zaklamp aan  
slaak een zucht bij de verlichting  
laat de bundel om me heen gaan

De tegels glimmen schoongeboend  
geluid klinkt op achter een deur  
mijn jachtterrein ligt naast me  
deze prooi geniet mijn voorkeur

Ik snuif de geur op van de vrouw  
in het naastgelegen hokje  
stel mij voor hoe zij de plooi schikt  
van haar strakke korte rokje

Het geluid van stromend bloed  
doet mijn hart veel sneller slaan  
het lawaai van doortrekken  
kondigt haar gereedheid aan

Mijn moment is aangebroken  
ik stap mijn hokje uit  
en als zij het hare opent  
duw ik haar achteruit

Ze kijkt me aan met grote ogen  
donker, vol, en vreselijk mooi  
we staan tegen elkaar aan  
en ik grijp mijn vette prooi

Geen kans meer om te gillen –  
maar dan stoot ik tegen de wand  
dovend licht als trouwe zaklamp  
plonzend in de pot belandt

Verblind zet ik mijn tanden  
in de ranke, blote hals  
maar de assumptie dat zij daar was  
blijkt ontegenzeggelijk vals

Ze glipt tussen mijn vingers door  
haalt adem om te schreeuwen  
nu mijn blik haar niet meer stilhoudt  
– en zo gaat dat nu al eeuwen –

Haar gil teistert mijn gevoelig oor  
ik snuif haar geur nog eenmaal op  
wend mij af van mijn sappig maal  
en steek zuchtend mijn handen op

Met gefladder neem ik afscheid  
van de prooi die ik niet proeven mocht  
zoals mij zo vaak overkomt  
al zolang als ik dit leven kocht

Vervloekt is Hij die ooit mijn ziel nam  
mij met valse belofte heeft verleid  
want honger is het vreselijk lot  
van een vampier met nachtblindheid.